

CITYKERK H. LODEWIJK



Liturgisch centrum
Par. HH. Petrus en Paulus
Weekbericht

Pastoor: J.H. Smith
jhsmithpr@gmail.com
i.s.m. pastoor W. Broeders
en diaken G.J. Clavel
Pastorie: Steenshuur 19
2311 ES Leiden
Telefoon: 071 - 5130700
Bankrekeningen:
NL83 INGB 0000 6072 98
NL93 RABO 0335 5223 51
t.n.v. HHPP Lodewijk Leiden
www.lodewijkparochie.nl

Jaargang 46, nummer 8

31 juli t/m 27 augustus 2016

Maria ten Hemelopneming – De waarde van dogma's

Waar zouden we zijn zonder de dogma's van de Kerk?!

We zouden niet verder kunnen kijken dan onze 'religieuze neus' lang is. Dus niet erg ver. Alles blijft dan steken in het al te menselijke. Ook al klinkt dat zo aantrekkelijk en zelfs tot op zekere hoogte aannemelijk, het is erg 'bijziend'.

Want de dogma's beperken niet, ze verruimen juist.

De dogma's houden onze blik open op de volle (dus katholieke) rijkdom van de Openbaring en Gods heilsplan. Ze maken ons 'verziend.'



Zonder de dogma's zouden we denken: Maria is gestorven en begraven en weliswaar nu op een ereplaats in de hemel, maar alleen met haar ziel zoals de andere heiligen.

Nee, zegt de heilige Geest: Maria is bij haar ontslapen met geest, ziel én lichaam in de hemel opgenomen. Zij heeft immers de God-mens in haar lichaam gedragen en gevoed, de vrucht van haar schoot. Zij heeft Hem immers met heel haar persoon toebehoord (daarom heeft Maria na Jezus ook geen andere kinderen meer gekregen, zoals een ander dogma ons leert). Haar lichaam, geheiligd door de Menswording en de toewijding van Maria, kon niet prijs gegeven worden aan het bederf.

Daarom mocht de Moeder Gods al ontvangen wat ooit aan alle heiligen gegeven wordt, een verheerlijkt lichaam.

Zonder dogma's zouden we dit allemaal niet weten en in vaagheid blijven. Maar als God werkelijk van ons houdt –en dat doet Hij meer dan wij voor mogelijk houden- laat Hij ons niet in het ongewisse over wezenlijke zaken van het bestaan. Mede daarom geeft Hij ons via de Kerk de dogma's, als blikken van zijn liefde.

Dat is even heel wat anders, dan het seculiere of mopperende gebruik van het woord 'dogmatisch'! Deo gratias.

Pastoor Smith

N.b. Donderdag 11 augustus is de Avondmis van 19.00 uur vervroegd naar 09.00 uur in de ochtend vanwege de bedevaart naar Kevelaar.

zondag 31 juli 18^e Zondag door het jaar
Lezingen: Pred.1,2+2,21-23, Kol.3, 1-5 + 9, Lc. 12,13-21.

Ik heb u vrienden genoemd, zegt de Heer, want Ik heb u alles meegegeeld wat Ik van de Vader heb gehoord.

Latijn / Nederlands - Mis XI – Credo I

Romeins Missaal	blz.
Gebeden	208 -2011
Lezingen	863 - 865
Prefatie 3 Zo. d. h. jaar	398 - 399
Eucharistisch gebed III	354 - 361

10.00 uur Mgr. Albertus Vreeburg, père Jacques Hamel, Hans en Ans Westerhuis-Vreeburg, bescherming van het ongeboren leven, overleden familie Heeman-Van der Zijden,

Rie Stuurman-Veldhoven, Harry Stuurman, Stephan van Winden, Henk Veldhoven, Wil Schoonderwoerd-Menken, Guus Prinsen, Alida van Deuren, Ton Bokern, Jan Gerrits, Hendrika Maria Spruijt-de Jong, Jan Ruigrok, uit dankbaarheid en om zegen b.g.v. een verjaardag, Marian van der Horst, Joop Snijers
Na de Mis koffie in de parochiezaal, pastorie.

maandag 1 augustus Alfonsus Maria de Liguori, bisschop en kerkleraar

09.00 uur Rie Stuurman-Veldhoven, Harry Stuurman, voor alle mensen met invloed, dat ze die goed gebruiken, voor de afgedwaalde kinderen

dinsdag 2 augustus Eusebius van Vercelli, bisschop; Petrus Julianus Eymard, priester

10.00 uur Mis in de Zijlpoortkapel

Buitengewone vorm van de Misritus: S. Alphonsi Mariae de Ligorio Episc. Conf. et Eccles. Doct. III. Classis - Wit

19.00 uur Voor de toekomst van de Kerk in Nederland

Bezinningsavond van het Opus Dei voor dames, Pastorie 19.30 u.



woensdag 3 augustus Mis van de dag

09.00 uur Voor de vrijwilligers van de parochie

donderdag 4 augustus Johannes Maria Vianney, pastoor van Ars

19.00 uur Dat dit jaar veel mensen gaan biechten, om priesterroepingen en voor de pastoors, voor de overleden leden van het Genootschap Stille Omgang

vrijdag 5 augustus Kerkwijding van de Basiliek van Maria de Meerdere

14.00-23.00 u. Aanbidding in de JP11-kapel.

19.00 uur Voor de zielerust van een opa, voor de familieleden Eijkhout, voor de familieleden Werps





zaterdag 6 augustus
Gedaanteverandering van de Heer – Feest

07.00-14.00 u. Aanbidding in de JPll-kapel.
09.30 uur Voor de levende en
overleden familieleden Tax

zondag 7 augustus 19^e Zondag door het jaar

Lezingen: Wijsh. 18,6-9, Heb.11,1-2 + 8-19, Lc. 12, 32-48

Gezegend de Koning die komt in de Naam des heren.

Vrede in de hemel en eer in den hoge.

Latijn Mis XI – Credo I

Romeins Missaal

	blz.
Gebeden	211 - 213
Lezingen	865 - 868
Prefatie 2 Zo d. h . jaar	398 - 399
Eucharistisch gebed II	348 - 353

10.00 uur Mgr. Albertus Vreeburg, Hans en Ans Westerhuis-Vreeburg, Henricus Heeman, bescherming van het ongeboren leven, Stephan van Winden, Henk Veldhoven, Wil Schoonderwoerd-Menken, Guus Prinsen, Jan Rutte, Alida van Deuren, Ton Bokern, voor de levenden en overledenen van de familie Broens-Thiadens, Jan Gerrits, Hendrika Maria Spruijt-de Jong, Jan Ruigrok

Na de Mis koffie in de parochiezaal, pastorie.

No adoration and English Mass. This start again on Sunday 21 August

maandag 8 augustus

Dominicus, priester

09.00 Uit dank en om zegen b.g.v. zesjarig huwelijk en voor de jarige Cicely, voor roepingen van priesters en religieuzen

dinsdag 9 augustus

Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein), maagd en martelares, patrones van Europa – Feest

Buitengewone vorm van de Misritus: Vigilia S. Laurentii Martyris III.

Classis - Rood

19.00 uur Voor de levende en overleden familieleden Tax,
bij gelegenheid van een verjaardag



woensdag 10 augustus

Laurentius, diaken en martelaar, patroon van ons bisdom - Feest

09.00 uur Voor de bekering van familieleden

11.00-12.00 u. Aanbidding in de Sint Petruskerk met Rozenkrans om 11.30 uur

donderdag 11 augustus

Clara, maagd

N.B Géén Avondmis i.v.m. de bedevaart naar Kevelaar, wel een Mis in de morgen

09.00 uur Voor de zieken, overleden ouders
Dingjan-Van der Meel

**vrijdag 12 augustus Johanna Francesca de Chantal, kloosterlinge
Eéndaagse bedevaart naar Kevelaar**

14.00-23.00 u. Aanbidding in de JP11-kapel.

19.00 uur Zielerust van prins Friso, voor de familieleden Eijkhout,
voor de familieleden Werps

**zaterdag 13 augustus Pontianus, paus,
en Hippolytus, priester, martelaren**

07.00-14.00 u. Aanbidding in de JP11-kapel.

09.30 uur Voor een familiebedrijf en de werknemers



zondag 14 augustus 20^e Zondag door het jaar

Lezingen: Jer. 38, 4-6 + 8-10, Heb. 12, 1-4, Lc. 12, 49-53

1^e Heilige Communie van Claartje en Jeroen Chorus

Maak ons hart ontvankelijk, Heer, opdat wij de woorden van uw Zoon mogen begrijpen.

Nederlands / Latijn Mis XI – Credo III

Romeins Missaal

	blz.
Gebeden	213 - 216
Lezingen	868 - 870
Prefatie van Euch. gebed IV	400 - 401
Eucharistisch gebed IV	362 - 369

10.00 uur Mgr. Albertus Vreeburg, Hans en Ans Westerhuis,
Vreeburg, Maria Hendrica Heeman-Van der Zijden,
bescherming van het ongeboren leven, Stephan van
Winden, Henk Veldhoven, Wil Schoonderwoerd-Menken,

Guus Prinsen, Alida van Deuren, Ton Bokern, Jan Gerrits,
Hendrika Maria Spruijt-de Jong, Jan Ruigrok

Na de Mis koffie in de parochiezaal, pastorie.

No adoration and English Mass. This start again next week on 21 August

maandag 15 augustus Maria ten Hemelopneming - Hoogfeest

09.00 uur Voor de stervenden, voor de meest verlaten zielen, voor de
levenden en overledenen van de familie Broens-Thiadens

dinsdag 16 augustus Stefanus van Hongarije

Buitengewone vorm van de Misritus: S. Joachim
Confessoris, Patris B. Mariae Virginis II. Classis - Wit
19.00 uur Bescherming van het ongebooren leven



**woensdag 17 augustus H. Jeroen van Noordwijk,
priester en martelaar**

09.00 uur Voor de eenzamen

donderdag 18 augustus Mis van de dag

19.00 uur Bescherming van het ongebooren leven

vrijdag 19 augustus Johannes Eudes, priester

14.00-23.00 u. Aanbidding in de JP11-kapel.
19.00 uur Toekomst van de Leidse parochie, voor de
familieleden Eijkhout, voor de familieleden Werps



zaterdag 20 augustus Bernardus, abt en kerkleraar

07.00-14.00 u. Aanbidding in de JP11-kapel.
09.30 uur Voor de Paus en zijn intenties

zondag 21 augustus 21^e Zondag door het jaar

Lezingen: Jes. 66, 18-21, Heb. 12, 5-7 + 11-13, Lc. 13, 22 -30
Pius X

*Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, zegt de Heer;
niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.*

Latijn Mis XI – Credo I

Romeins Missaal

	blz.
Gebeden	216 - 218
Lezingen	870 – 871
Prefatie 7 Zo d.h. Jaar	402 - 403
Eucharistisch gebed III	354 - 361

10.00 uur Mgr. Albertus Vreeburg, Hans en Ans Westerhuis-Vreeburg, Jeanne Heeman, bescherming van het ongeboren leven, Stephan van Winden, Henk Veldhoven, Wil Schoonderwoerd-Menken, Guus Prinsen, Alida van Deuren, Ton Bokern, Jan Gerrits, Hendrika Maria Spruijt-de Jong, Jan Ruigrok
Na de Mis koffie in de parochiezaal, pastorie.

17.00 uur Aanbidding en biecht / Adoration and Confession
18.00 uur English Mass
From this Sunday on every Sunday again

maandag 22 augustus Heilige Maagd Maria, koningin
09.00 uur Voor bruidspaar Lexmond-Zieltjens, voor de huisgezinnen

dinsdag 23 augustus Rosa van Lima, maagd
Buitengewone vorm van de Misritus: S. Philippi Benitii Confessoris III.
Classis - Wit
19.00 uur Voor de levende en overleden familieleden Tax

woensdag 24 augustus Bartholomeüs, apostel
09.00 uur Voor de bisschop en zijn intenties



donderdag 25 augustus H. Lodewijk, Jozef de Calasanz, priester
19.00 uur Voor de levende en overleden familieleden Tax
Nadien Rozenkrans voor Roepingen

vrijdag 26 augustus Mis van de Dag
14.00-23.00 u. Aanbidding in de JP11-kapel.
19.00 uur Ziekerust van pater Marie-Dominique Philippe, voor de familieleden Eijkhout, voor de familieleden Werps

zaterdag 27 augustus H. Monica
07.00-14.00 u. Aanbidding in de JP11-kapel.
09.30 uur Voor de studenten



Schola zoekt zangers

Door het verlies van twee vaste stemmen (overlijden én verhuizing), is de schola kleiner geworden. We zijn dus op zoek naar nieuwe zangers! Men hoeft niet vanaf het begin volleerd Gregoriaans te kunnen zingen. Het kan beginnen met het meezingen van de vaste gezangen en dan stap voor stap de wisselende gezangen.

Repetitie is maandagavond om 19.00 uur in de pastorie.

Info en aanmelding bij Herman Buis: 071-5313155 / herman.buis@casema.nl

In september start de Alpha-cursus weer

Een tienweken cursus over de kern van ons geloof.

Voor mensen die voorzichtig willen verkennen wat christenen nu geloven; voor mensen die op zoek zijn naar God; voor mensen met veel vragen over het geloof.

Misschien kent u ze.

Maakt u ze attent op de Alpha en neemt u een folder voor ze mee.

De Alpha is Samen eten – samen luisteren – samen praten



Start maandagavond: 19 september, dan alle maandagen t/m 21 nov (alleen maandag 3 oktober is verzet naar dinsdag 4 oktober!) + zaterdag 22 oktober overdag.

Pastorie Sint Petrus: Lorentzkade 16a

Tijd: 8.45 (warme maaltijd) – 21.30 uur

Kosten: geen, maar een vrijwillige bijdrage is welkom.

Zie ook www.rk-alphacentrum.nl

Info en opgave bij pastoor Smith: 071 5130700 / jhsmithpr@gmail.com of via de folder.

Aanbod voor de kinderen

* **Peuterspeelzaal** De Goede Herder: www.degoedeherderleiden.nl

* **Koffie, kids en meer:** 09.30 – 11.30 uur pastorie, 2 sept, 7 okt, 11 nov en 2 dec.

* **Catechese van de Goede Herder** www.catechesegoedeherder.nl

* **Lezing en borrel voor ouders**, 23 sept. Opvoeden anno 2016 door Drs. C. Pot-Mees

Zie de folders en flyers in de kerk.