

CITYKERK H. LODEWIJK



Liturgisch centrum
Par. HH. Petrus en Paulus
Weekbericht

Pastoor: J.H. Smith
Pastorie: Steenschuur 19
2311 ES Leiden
Telefoon: 071 - 5130700
ING Bank:
NL83INGB0000607298
Rabobank:
NL93RABO0335522351
t.n.v. HHPP Lodewijk Leiden
www.lodewijkparochie.nl

Jaargang 45, nummer 8

2 t/m 29 augustus 2015

Ridder van de Onbevleete - H. Maximiliaan Kolbe

Op 15 augustus vieren we dat Maria bij haar ontslapen met ziel én lichaam in de Hemel is opgenomen. Dit was de voltooiing van haar leven volledig in overeenstemming met de Wil Gods, vanaf haar onbevleete Ontvangenis. Pater Maximiliaan had zijn leven in dienst gesteld van de Onbevleete. Zijn apostolaat, eerst in zijn vaderland Polen, later in Japan, daarna weer in Polen, is indrukwekkend. De kloosters die hij stichtte trokken zoveel roepingen, dat het kleine dorpen werden. *“Laten we ons door Maria leiden, zodat we door Haar meer op Jezus gaan gelijken.”* En zo is het ook gegaan in zijn leven. Opgepakt door de Nazi's, weggevoerd naar Auschwitz. Daar is hij bereid in plaats van een jonge vader Franz Gajowniczek, de hongerbunker in te gaan om te sterven. Zijn leven gevend opdat een ander kan blijven leven. Pater Maximiliaan stierf op de vooravond van het Hoogfeest van de Ten Hemelopneming van Maria, 14 augustus.



z.o.z.

Franz Gajowniczek overleefde Auschwitz en was bij de zaligverklaring van Maximiliaan Kolbe aanwezig.

Pater Maximiliaan zei: *“Een genie kan niet iedereen zijn, maar de weg naar de heiligheid staat voor iedereen open.”*

Pastoor Smith

zondag 2 augustus 18e Zondag door het Jaar

Lezingen: Ex. 16, 2-4 + 12-15, Ef. 4, 17 + 20-24, Joh. 6, 24-35

Uw woord is waarheid, Heer; wijd ons toe aan de Waarheid.

Latijn – Mis XI en Credo I

Romeins Missaal

	blz.
Gebeden	208 - 211
Lezingen	739 -741
Prefatie 4 Zo. d. het jaar	400 - 401
Eucharistisch gebed III	354 - 361



10.00 uur

Mgr. Albertus Vreeburg, Hans en Ans Westerhuis-Vreeburg, Anna Maria Tax, overleden familie Heeman-Van der Zijden, overleden familie Bezuijen-Akkermans, Stefan van Winden, Guus Prinsen, Jan en Margaretha Boonstra-Zoetemelk, voor de familie Broens-Thiadens, Ton Bokern, Jan Rutte, bruidspaar Rippe-Stuurman



Na de Mis koffie in de pastoriezaal en spelen in de tuin.

In de maanden juli en augustus géén aanbidding en Avondmis. In July and August there is no (English) Mass at 18.00 PM.

maandag 3 augustus Mis van de dag

09.00 uur Anna Maria Tax, voor de vrijwilligers van de parochie, voor de meest verlaten zielen

dinsdag 4 augustus Johannes Maria Vianny, de pastoor van Ars

10.00 uur Mis in de Zijlpoortkapel

Buitengewone vorm van de Misritus: S. Dominici Confessoris III. Classis - wit

19.00 uur Anna Maria Tax,
dat veel mensen de weg naar de Biecht vinden

Bezinningsavond Opus Dei voor dames, 19.30 uur pastorie

**woensdag 5 augustus Kerkwijding van de basiliek van
Maria de Meerdere (Rome)**

09.00 uur Anna Maria Tax, zielerust van een overleden opa

**donderdag 6 augustus Gedaanteverandering van de Heer – Feest
Vertrek 3-daagse bedevaart naar Kevelaer**

19.00 uur Levende en overleden leden van de familie Tax,
bruidspaar Keijzer-Heijkoop

**vrijdag 7 augustus Sixtus II, paus en gezellen, martelaren –
Cajetanus, priester
1^e Vrijdag toegewijd aan het H. Hart van Jezus**

1-daagse bedevaart naar Kevelaer

14.00-23.00 u. Aanbidding in de H.JPll-kapel.

19.00 uur Anna Maria Tax, uit dankbaarheid en om zegen bij
gelegenheid van de verjaardag van Lodewijk Tax,
overleden familie Eykhout, overleden familie Werps,
Bruidspaar Tax-Nijhof



zaterdag 8 augustus Dominicus, priester

07.00-14.00 u. Aanbidding in de H.JPll-kapel

09.30 uur Anna Maria Tax, uit dank voor een 6-jarig huwelijk en
om zegen voor Cicely

zondag 9 augustus 19^e Zondag door het jaar

Lezingen: 1 Kon.19,4-8, Ef.4,30-5,2, Joh. 6, 41-51

(Theresa Benedicta van het Kruis, Edith Stein)

*Uw woorden, Heer, zijn geest en leven; uw woorden zijn woorden van
eeuwig leven.*

Nederlands / Latijn- Mis XI en Credo I

Romeins Missaal

Gebeden	211 - 213
Lezingen	734 - 735
Prefatie van euch. gebed IV	362 - 363
Eucharistisch gebed IV	362 - 369

blz.



10.00 uur

Mgr. Albertus Vreeburg, Hans en Ans Westerhuis-Vreeburg, overleden familie Heeman-Van der Zijden, overleden familie Bezuijen-Akkermans, Guus Prinsen, Anna Maria Tax, Jan en Margaretha Boonstra-Zoetemelk, bij gelegenheid van een verjaardag, Stefan van Winden, bruidspaar Tax-Nijhof

Na de Mis koffie in de pastoriezaal en tuin.



**maandag 10 augustus Laurentius, diaken en martelaar,
patroon van ons bisdom - Feest**

09.00 uur Anna Maria Tax, bekering van familieleden, voor de huisgezinnen

dinsdag 11 augustus Clara, maagd

Buitengewone vorm van de Misritus: Ss. Tiburtii et Susannae Virg. Martyrum Feria - Rood

19.00 uur Anna Maria Tax, voor de zieken, bruidspaar Tax-Nijhof

**woensdag 12 augustus Johanna Francisca de Chantal,
kloosterlinge
(Karl Leisner, priester en martelaar)**

09.00 uur Anna Maria Tax, zielerust van prins Friso
Open kerk in Sint Petruskerk: aanbidding van 11.00 tot 12.00 uur en om 11.30 uur Rozenkransgebed

**donderdag 13 augustus Pontianus, paus, en Hippolytus,
priester, martelaren**

19.00 uur Anna Maria Tax, voor een familiebedrijf en haar werknemers, bruidspaar Keijzer-Heijkoop

vrijdag 14 augustus Maximilaan Kolbe, priester en martelaar

14.00-23.00 u. Aanbidding in de H.JP11-kapel.

19.00 uur Anna Maria Tax, zegen over het gezin Van Halem-Tax, voor het welslagen van een operatie, overleden familie Eykhout, overleden familie Werps

**zaterdag 15 augustus Ten Hemelopneming van
Maria - Hoogfeest**

07.00-14.00 u. Aanbidding in de H.JP11-kapel

09.30 uur Anna Maria Tax, voor de zielerust van Ingrid Dyrgo, voor de stervenden, voor de familie Broens-Thiadens, bruidspaar Tax-Nijhof



zondag 16 augustus **20^e Zondag door het jaar**

Lezingen: Spr.9, 1-6, Ef.5, 15-20, Joh. 6, 51 -58

Geprezen zijt Gij, Vader van hemel en aarde, omdat Gij deze geheimen van het koninkrijk aan kinderen geopenbaard hebt.

Latijn - Mis XI en Credo I

Romeins Missaal

blz.

Gebeden 213 - 216

Lezingen 743 - 745

Prefatie III Zo. d. h. Jaar 398 - 399

Eucharistisch gebed II 348 - 353

10.00 uur Mgr. Albertus Vreeburg, Hans en Ans Westerhuis-Vreeburg, overleden familie Heeman-Van der Zijden, overleden familie Bezuijen-Akkermans, Guus Prinsen, Anna Maria Tax, Jan Mank, Jan en Margaretha Boonstra-Zoetemelk, Stefan van Winden



Na de Mis koffie in de pastorie en tuin

maandag 17 augustus

Jeroen, priester en martelaar

09.00 uur Anna Maria Tax, voor de eenzamen, voor de afgedwaalde kinderen

dinsdag 18 augustus

Mis van de dag

Mis in de gewone vorm.

Géén buitengewone vorm van de Misritus

19.00 uur Anna Maria Tax, bescherming van het ongeboren leven

woensdag 19 augustus

Johannes Eudes, priester

09.00 uur Anna Maria Tax, toekomst van de Leidse parochie

donderdag 20 augustus

Bernardus, abt en kerkleraar

19.00 uur Anna Maria Tax, voor de Paus en zijn intenties, bruidspaar Tax-Nijhof

vrijdag 21 augustus

Pius X, paus

14.00-23.00 u. Aanbidding in de H.JPII-kapel

19.00 uur Anna Maria Tax, levende en overleden leden familie Tax-Roelandse, overleden familie Eykhout, overleden familie Werps

zaterdag 22 augustus **Heilige Maagd Maria, Koningin**

07.00-14.00 u. Aanbidding in de H.JP11-kapel

09.30 uur Anna Maria Tax, voor de zielerust van Ingrid Dyrgo, voor het bruidspaar Lexmond-Zieltjens, voor het bruidspaar Rippe-Stuurman



zondag 23 augustus **21e Zondag door het jaar**

Lezingen: Joz.42, 1-2a + 15-17+18b, Ef.5,21-32, Joh.6, 60-69

Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden; mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen.

Nederlands / Latijn - Mis XI en Credo I

Romeins Missaal

blz.

Gebeden

216 - 218

Lezingen

745 - 747

Prefatie VI Zo. d. h. Jaar

402 - 403

Eucharistisch gebed III

354 - 361

10.00 uur



Mgr. Albertus Vreeburg, Hans en Ans Westerhuis-Vreeburg, overleden familie Heeman-Van der Zijden, overleden familie Bezuijen-Akkermans, Guus Prinsen, Anna Maria Tax, Jan en Margaretha Boonstra-Zoetemelk, Stefan van Winden



Na de Mis koffie in de pastorie en tuin.

maandag 24 augustus **Bartholomeus, apostel - Feest**

09.00 uur Anna Maria Tax, voor de bisschop en zijn intenties, roepingen van priesters en religieuzen

dinsdag 25 augustus

H. Lodewijk

Jozef de Calasanz, priester

Buitengewone vorm van de Misritus: S. Ludovici

Confessoris III. Classis - Wit

19.00 uur levende en overleden leden familie Tax

woensdag 26 augustus **Mis van de dag**

09.00 uur Voor de zielerust van père Maria Dominique Philippe, Anna Maria Tax



donderdag 27 augustus **Monica**
19.00 uur Anna Maria Tax, voor de studenten, bruispaar Tax-Nijhof

vrijdag 28 augustus **Augustinus, bisschop en kerkleeraar**
14.00-23.00 u. Aanbidding in de H.JPII-kapel.
19.00 uur levende en overleden leden familie Tax, overleden familie Eykhout, overleden familie Werps



zaterdag 29 augustus **Marteldood van H. Johannes de Doper**
07.00-14.00 u. Aanbidding in de H.JPII-kapel
09.30 uur Mgr. Albertus Vreeburg, Anna Maria Tax, voor de vakantiekampen van de broeders van Sint Jan

**Geen Zondagavondmis in de zomer /
No English Mass in the summer**

In de maanden juli en augustus, géén aanbidding op zondagen om 17.00 uur en géén Avondmis om 18.00 uur.

Dit begint weer op zondag 6 september a.s.

In the months of July and August no English Mass at 18.00 PM.

This will start again on Sunday 6 September.

24-uurs aanbidding gaat in de zomer gewoon door

Geeft u tijdig aan de coördinator aan wanneer u afwezig bent.

We hopen dat we het schema rondkrijgen, ook gedurende de uren van de nacht.

En wellicht heeft u vanwege de zomer wat meer tijd en kunt u het eens 'uitproberen' om een uurtje te bidden in de kapel?



De Jongeren

Zie voor alle Jongerenactiviteiten www.JPleiden.nl

Elke zondag koffie na de Mis in de pastorie.

www.lodewijkparochie.nl

Met actuele gegevens en de preek nog eens te beluisteren...



'Klein Duinrell' is open op zondag na de Mis

Dankzij enkele ouders is er voor de kinderen een enorm klim-, schommel- en glijbaanrek in de tuin geplaatst.

Alpha gaat weer van start: het christelijke geloof verkennen en verdiepen

De afgelopen 13 jaar hebben heel veel mensen deze cursus al gevolgd. Het bijzondere aan de Alpha is, dat de kern van het christelijk geloof op een eigentijdse manier wordt uitgelegd en er alle ruimte is om met elkaar in gesprek te gaan. Het is vaak een hele ontdekking dat het niet alleen gaat om 'waarden en normen' of alleen maar om de Bijbel. En hoe kunnen we eigenlijk leren bidden? Wist u dat de heilige Geest niet een iets maar een iemand is? Waarom blijft die Kerk al 2000 jaar bestaan, ondanks alles...?

Deze en veel andere thema's komen in de Alpha aan de orde. Iedereen kan meedoen, jong en oud, belezen of met veel vragen, om te verkennen of te verdiepen...

Een Alpha-avond begint met een maaltijd, dan een inleiding en vervolgens gesprek: samen eten, samen leren en samen delen.

Start maandag 21 september, dan alle maandagen t/m 23 november en zaterdag 24 oktober overdag.

Locatie: Petruspastorie, Lorentzkade 16A. Tijd: 18.45 – 21.30 uur.

Opgave en info via de folder of bij Bas van Pampus (pwbasleiden@gmail.com) of bij pastoor Smith.



Heilige Lodewijk – patroon van onze kerk

