

CITYKERK H. LODEWIJK

Liturgisch centrum
Parochie HH.Petrus & Paulus
Weekbericht

Pastoor: J.H. Smith

Pastorie: Steenshuur 19
2311 ES Leiden

Telefoon: 071 - 5130700

ING Bank: 60 72 98
Rabobank: 33.55.22.351
t.n.v. Kerkbestuur Parochie
H. Lodewijk, Leiden

www.lodewijkparochie.nl



Jaargang 42, nummer 15

18 november t/m 8 december 2012

Aanbiddingskapel

Inmiddels is de 24-uurs aanbidding gestart. 99 Mensen hebben zich laten inroosteren. Een geweldig aantal. Jong en wat ouder! De kapel is wekelijks open vrijdag van 14.00 tot 23.00 uur en zaterdag van 07.00 tot 14.00 uur. Dus ook wie niet ingeroosterd staat kan dan vrij binnenlopen voor een moment van gebed. In de nacht is de deur op slot en alleen toegankelijk voor de nachtaanbidders.

In de kapel ligt wat lectuur die u op weg kan helpen voor de aanbidding. En elke eerste donderdag van de maand is er **Heer, leer ons bidden** met praktische aanwijzingen voor de aanbidding.

Het is geweldig dat dit gerealiseerd is, want de eucharistische aanbidding is met ons allen zeggen: Heer, U bent het hart van onze parochie, U willen we de ruimte geven om ons te vormen naar uw Hart en vele mensen naar uw Hart toe te trekken.

Met dank aan allen die zich hiervoor inzetten.



We gaan de Advent in

We beginnen een nieuw kerkelijk jaar. De Advent is altijd een prachtige tijd van voorbereiding. Met het korter worden van de dagen, ziet de Kerk uit naar de komst van de Heer. Ze gedenkt en viert zijn eerste komst bij de Menswording, Ze beleeft zijn dagelijkse komst in de Eucharistie en ons leven, Ze ziet uit naar zijn uiteindelijke komst. Wat de Kerk doet is haar blik gericht houden op de Heer en wij proberen dat met Haar te doen.

Pastoor Smith

zondag 18 november 33° Zondag door het jaar

Lezingen: Dan. 12, 1-3, Heb. 10,11-14 + 18, Mc. 13, 24-32

„Trekt uit de vergelijking met de vijgenboom deze les: Wanneer zijn twijgen al zacht worden en beginnen uit te botten, weet ge dat de zomer in aantocht is. Zo ook, wanneer gij al deze dingen ziet, weet dan dat het einde nabij is, ja voor de deur staat.”

Latijn

Romeins Missaal	blz.
Gebeden	242 - 244
Lezingen	769 - 771
Prefatie IV Zon. d.h. Jaar	400 - 401
Eucharistisch gebed III	354 - 361

10.00 uur Uit dankbaarheid, uit dankbaarheid voor de Doop van Jamie, Mgr. Albertus Vreeburg, Hans Westerhuis, Ans Westerhuis-Vreeburg, overleden opa en oma, Jan Oudshoorn en Anita de Kraker, Maria Fehmers-Schatlmann, overleden familie Heeman-Van der Zijden, overleden ouders Van der Fits-Van Leeuwen, overleden ouders Obèr-Van Riet, uit dankbaarheid en om zegen b.g.v een verjaardag, Guus Prinsen, Jan Rutte

17.00 uur Aanbidding en biechtgelegenheid

18.00 uur H.Mis, Holy Mass, partly English

maandag 19 november Mis van de dag

09.00 uur Voor roepingen van priesters en religieuzen

dinsdag 20 november

Buitengewone vorm van de Misritus: S. Felicis Valois Confessoris III. classis - Wit

19.00 uur Voor de parochie

woensdag 21 november

Opdracht van de heilige Maagd Maria



09.00 uur Overleden echtpaar Van der Hoorn-Toussaint

19.30 uur Bezinningsavond met Mis voor heren o.l.v. priester van het Opus Dei

donderdag 22 november

Cecilia, maagd en martelares



19.00 uur Voor de leden van alle koren, Jean-Pierre Schutz

vrijdag 23 november

Clemens I, paus en martelaar, Columbanus, abt

14.00 – 23.00 uur: aanbidding in de kapel. Op de aangegeven tijd is een priester beschikbaar voor biecht, gebed en gesprek.

19.00 uur Uit dankbaarheid voor een afstuderen en om zegen voor de toekomst



zaterdag 24 november

Andreas D ng-Lac, priester, en gezellen, martelaren

07.00 – 14.00 uur: aanbidding in de kapel.

09.30 uur Johanna en Francina de Water

zondag 25 november **Christus Koning - Hoogfeest**

Lezingen: dan. 7, 13-14, Apok. 1, 5-8, Joh. 18, 33b-37

Pilatus hernam: „Gij zijt dus toch koning?“

Jezus antwoordde: „Ja, koning ben Ik. Hiertoe werd Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. Alwie uit de waarheid is luistert naar mijn stem.“

Nederlands / Latijn

Romeins Missaal

	blz.
Gebeden	246 - 247
Lezingen	771 - 772
Prefatie van het Hoogfeest	246 - 247
Eucharistisch gebed I	338 - 347



10.00 uur De Noveenkaars van de parochie wordt aangestoken.
Mgr. Albertus Vreeburg, Hans Westerhuis, Ans Westerhuis-Vreeburg, overleden familie Heeman-Van der Zijden, overleden ouders Van der Fits-van Leeuwen, overleden ouders Obèr-Van Riet, Guus Prinsen, Jan Rutte, Harry Stuurman, Rie Stuurman-Veldhoven

17.00 uur Aanbidding en biechtgelegenheid

18.00 uur Mis

maandag 26 november **Mis van de dag**

09.00 uur Uit dank en om zegen b.g.v. een verjaardag, voor de deelnemers van de Alphacursus, voor de meest verlaten zielen, uit dankbaarheid en om zegen b.g.v. een verjaardag

dinsdag 27 november

Buitengewone vorm van de Misritus: Feria Tertia infra Hebdomada XXIV post Octavam Pentecostes V. Novembris IV. Classis - groen

19.00 uur Voor de parochie

woensdag 28 november **Mis van de dag**

09.00 uur Overleden echtpaar Van der Hoorn-Toussaint

Katho- Quiz avond: Hoe goed ken ik het Credo?
20.00 uur Avond in de serie Sint Josephpastorie, Herensingel 3.
Iedereen is welkom. De verliezer krijgt een prijs.

donderdag 29 november **Mis van de dag**

15.00 uur KBO- en Seniorenmis in de aula van Lorentzhof, met gelegenheid om de Ziekenzalving te ontvangen.

19.00 uur Voor de wereldkerk

vrijdag 30 november **Andreas, apostel - Feest**

14.00 – 23.00 aanbedding in de kapel. Op de aangegeven tijd is een priester beschikbaar voor biecht, gebed en gesprek.

19.00 uur Voor de de levende en overleden familieleden
Eykhout-Werps



zaterdag 1 december **Maria op Zaterdag**

07.00 – 14.00 aanbedding in de kapel.

09.30 uur Johanna en Francina de Water

Pater Pio gebedsgroep in de Sint Joseph, 10.30 – 12.30 uur: Mis, koffie, inleiding en aanbedding. Iedereen is welkom.

Laatste dag van het kerkelijk jaar

Op zaterdagavond begint het nieuwe Kerkelijke Jaar.

Jaar C (= Lucas-jaar)

Getijden lezingen cyclus I (= rood)

zondag 2 december **1^e Zondag van de Advent**

Lezingen: Jer. 33, 14-16, 1 tess.3, 12-4,2, Lc. 21, 25-28 + 34-36

“Weest daarom altijd waakzaam en bidt dat ge in staat moogt zijn te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken, en dat ge stand moogt houden voor het aangezicht van de Mensenzoon.”

Latijn

Romeins Missaal	blz.
Gebeden	3 - 5
Lezingen	773 - 774
Prefatie I van de Advent	380 - 381
Eucharistisch gebed II	349 - 353



- 10.00 uur Hoogmis. Mgr. Albertus Vreeburg, Hans Westerhuis, Ans Westerhuis-Vreeburg, Bernardus Hogenboom, ouders Kroft- Rekelhof en zwager, overleden familie Heeman-Van der Zijden, overleden ouders Van der Fits-Van Leeuwen, overleden ouders Obèr-Van Riet, Guus Prinsen, Jan Rutte
- 17.00 uur Aanbedding
- 18.00 uur H.Mis, Holy Mass, partly English

maandag 3 december Franciscus Xaverius, priester

- 09.00 uur Uit dankbaarheid b.g.v een 80^e verjaardag(L), voor de huisgezinnen

dinsdag 4 december Johannes van Damascus, priester en kerkleraar

- 10.00 uur Mis in de Zijlpoortkapel

Buitengewone vorm van de Misritus S. Petri Chrysologi Episcopi Confessoris Ecclesiae Doctoris III. Classis -wit

- 19.00 uur Voor de priesters

19.30 uur Bezinningsavond met Mis voor dames o.l.v. priester van het Opus Dei.

woensdag 5 december Mis van de dag

- 09.00 uur Voor de zielen van de kinderen die in deze tijd opgroeien

donderdag 6 december H. Nicolaas, bisschop

- 19.00 uur Overleden echtpaar Van der Hoorn-Toussaint
Nadien: Heer, leer ons bidden; help ons geloven. Inleiding over de aanbidding en begeleide aanbidding tot 20.30 uur.



vrijdag 7 december

Ambrosius, bisschop en kerkleeraar

14.00 – 23.00 aanbedding in de kapel. Er is de meeste tijd een priester beschikbaar voor biecht, gebed en gesprek.

19.00 uur Voor de levende en overleden familieleden Eykhout-Werps



Zaterdag 8 december Maria Onbevlekt Ontvangen - Hoogfeest

Romeins Missaal

	blz.
Gebeden	290 - 293
Lezingen	924 - 926
Prefatie van het Hoogfeest	292 - 293
Eucharistisch gebed I	338 - 347



07.00 – 14.00 aanbedding in de kapel.

09.30 uur Hoogmis. Gastkoor: dameskoor van de Hartebrugkerk o.l.v. Jeroen Pijpers
Overleden ouders Obèr-Van Riet, Johanna en Francina de Water, voor de parochie

Avondmis in de Sint Petrus 19.00 uur: Mis van de 2^e Zondag van de Advent.

7 maanden met God op weg (voor de rest van je leven)

Voor wie? Iedereen tussen 18 en 30 jaar die zich afvraagt:

* Hoe kan ik God beter leren kennen?

* Wat is mijn roeping en hoe vind ik die?

Zie de flyer. We beginnen op 10 december.

Denk je er (voorzichtig) over om Katholiek te worden?

Ieder jaar worden in Nederland zo'n 600 volwassenen Katholiek.

600 aparte geschiedenissen. God gaat met ieder van ons een eigen weg.

Voor sommigen is het een hele zoektocht, voor anderen een plotseling geraakt-zijn, weer anderen zijn door gelovige vrienden op dit spoor gezet...

De parochie HH. Petrus en Paulus van Leiden e.o. biedt de mogelijkheid om in het voorjaar van 2013 de Katholieke Kerk verder te verkennen.

Vrijblijvend voor wie nog op zoek zijn. Stappen van voorbereiding naar de Doop of opname in de Kerk toe voor wie de keuze al gemaakt hebben.

De flyer komt z.s.m. in de kerk

Gulden Mis

Deze zal dit jaar zijn op woensdag 19 december om 07.00 uur. De 09.00 uur Mis vervalt dan.

Gedoopt

Op zondag 4 november is gedoopt: Emilio, zoon van de heer en mevrouw Mandorlo-Davies

Opbrengsten Kerkbijdragen

De week van 22 oktober inclusief zondag 28 oktober	€ 709.63
De week van 29 oktober inclusief zondag 4 november	€ 950.53

Het kerkbestuur is u heel dankbaar voor uw hulp.



***Bid dagelijks de
Heilige Rozenkrans***

Een gratis
informatiepakket,
Fatima – apostolaat
Molenstraat 6
2712 XM Zoetermeer

 INTERNETWINKEL
Verzendboekhandel Colomba

Voor onze boeken kunt u terecht op:

Rhijngheesterstraatweg 94, 2343 BX Oegstgeest

Openingstijden: woensdag, donderdag en vrijdag van 13.00-17.00 uur en
Volgens afspraak. Telefoonnummer: 071-5174951

Kijkt u ook eens op onze website: www.colomba.nl

U vindt daar onze complete collectie en u kunt er uw bestelling plaatsen.