

Afscheidslied van de jongeren bij het afscheid van Kapelaan Remery



U gaat weg

(melodie Ga je mee)

twee duizend zes was het jaar
en de kapelaan die was daar
uit Rome komen vliegen
maar nu klinkt de stem van de Heer.

Refr: *u gaat weg, u gaat weg
nu de bisschop u roept, gaat u weg
gaat u weg, gaat u weg?
Nu de bisschop u roept, gaat u weg.*

wat gingen de jaren toch snel
Rome, Madrid, Suriname, Israel
het was allemaal zo gezellig
maar nu gaat u de bergen in
Refrein

in de voetsporen van JP2
deelde u ons alle antwoorden mee
van de vragen waar wij mee zaten
hoe moet het nu verder met ons?
Refrein

Surinamers allemaal hier
o, wat was het toch een plezier
mini-wjd in leiden
we denken er vaak nog aan terug
Refrein

een mail, sms of een tweet
ook in Zwitserland stopt dat vast niet
zo-ho blijven wij op de hoogte
van uw nieuwe missie aldaar

Refrein

een anonieme auteur is hij niet
de laatste pagina is waar je hem ziet
we hopen nog heel veel te lezen
over Milka, een berg en een geit

Refrein

als u binnenkort in Zwitserland zit
is er altijd iemand die voor uw bidt
iedereen hier zal aan u denken
en we missen u nu al heel erg!

Refrein

**Dag kapelaan, dag kapelaan,
Bedankt voor alles wat u heeft gedaan,
Dank u wel, dank u wel
Veel plezier in de bergen heel hoog**